

*Je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het moedig gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan?*



Dankbare herinnering aan De Heer

Firmin DE POTTER

echtgenoot van Mevrouw Elvire T'SOBBEL

geboren te Etikhove op 20 juli 1920 en
godvruchtig overleden te Ronse op 22 juli 2002,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Doorheen droefheid en rouw, omwille van het afscheid, leeft in ons ook een grote dankbaarheid voor al het goede en de grote liefde die vader ons heeft geschonken.

Scheiden doet altijd pijn, maar we bewaren in ons hart het beeld van een liefdevolle en werkzame echtgenoot, vader en grootvader, die zich samen met zijn echtgenote volledig gaf voor het geluk en het welzijn van zijn gezin en familie. Dat het hun goed ging was voor hem het doel in zijn rijk gevuld leven. Zonder veel omhaal van woorden en in alle eenvoud leefde Firmin voor de zijnen en voor zijn medemensen. Zijn geluk vond hij thuis, in zijn familie, bij zijn kinderen en kleinkinderen. Zij waren voor hem de zon in zijn leven.

Hij was zo blij dat hij zo lang mogelijk thuis in kunnen blijven dankzij de nooit aflatende, daadwerkelijke hulp van zijn echtgenote en zijn gezin.

Hij wist zich door hen gesteund en bemoedigd, vooral bij zijn zware ziekte.

Zijn ontspanning vond Firmin in de bloemen, de tuin en in zijn zangvogels. Daardoor ontmoette hij heel veel mensen en vrienden. Gedienschtig tot en met, was hij met hart en ziel bekommerd voor zijn medemensen. Spontaan hielp hij hen, waar hij kon.

Liefste echtgenote, wij waren gelukkig samen. Dank voor alles, ook en vooral voor de vele zorgen en de hulp die ik van u mocht ontvangen.

Beste kinderen en kleinkinderen, jullie waren mijn trots. Dank om uw warme wederliefde, attenties en daadwerkelijke hulp. Blijf met moeder en met elkaar verbonden.

Goede familie en vrienden, dank om de vriendschap, de bezoeken, de aanmoedigingen die ik van u allen heb gekregen.

Heer, laat Firmin dan ook op die manier verder leven in Uw en onze liefde en dankbaar hart.

Elvire T'SOBBEL, *zijn echtgenote;*

Robert en Ginette VANDER EECKEN-DE POTTER,
zijn kinderen;

Stefaan en Nathalie MODDE-VANDER EECKEN,
Geoffrey VANDER EECKEN, *zijn kleinkinderen;*

De families DE POTTER-CORNIL en
T'SOBBEL-FAUCONNIER,

**danken U voor uw gebed
en uw bliken van medeleven.**



*'k Heb menig menig uur bij u
gesleten en genoten,
en nooit en heeft een uur met u
me een enklen stond verdrotten.*